

*God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet.  
Jesaja 12:2*

Met een ongekeerde portie wilskracht en levenslust, en tegelijkertijd wetend dat zijn einde in zicht kwam, is in zijn vertrouwde omgeving, toch nog onverwachts, van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame, trotse vader, schoonvader en opa. Wij zijn intens verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

## Paul Julius Abrahams

☆ Djakarta, 3 juni 1937

† Duiven, 23 april 2018

Correspondentieadres: Everard Meijsterlaan 49, 3533 CK Utrecht

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 28 april om 10.45 uur in de aula van begraafplaats Moscowa, Waterbergseweg 18 te Arnhem. Hierna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van Moscowa.

Paul hield van bloemen.

Alferso en Pauline Abrahams-van Doorn  
Lisanne, Valérie, Myrthe

Patricia en Bert van der Steeg-Abrahams  
Elias, Eléa



Paul Abrahams

1937-2018

